

Zomaar een gesprek aan de keukentafel:

'Hoe was het bij de bso vandaag?' "...oh, leuk hoor..."

'Wat heb je er gedaan?' "...van alles wat..., mag ik nu van tafel?"

Herkenbaar misschien?

Veel ouders krijgen vanuit hun kinderen soms maar beperkte informatie over wat ze zo al gedaan hebben bij de bso. Niet omdat ze er niet over willen vertellen denken we, maar juist omdat het zov el is om over te vertellen! Daarom even een kijkje in de keuken vanuit het perspectief van de oudercommissie:

Natuurlijk is bso Jump-Ondersteboven bij het sportpark bij uitstek een bso locatie waar veel buiten gespeeld wordt. Of je nu van voetbal houdt, verstoppertje of levend stratego doet, er is altijd actie op de velden bij OSC.

Maar ook binnen kunnen de kinderen hun hart ophalen als het gaat om creatief, innovatief bezig zijn of juist met de beentjes omhoog even relaxen met een boekje. De pedagogisch medewerkers maken er elke middag een 'sport' van om alle kinderen een passend aanbod te doen. Juist om ook degenen die liever met anderen binnen spelen, uit te dagen iets nieuws te ontdekken. Er is niks leukers om met elkaar iets te cre ren wat je thuis nog 's kunt laten zien, of beter nog, kunt gebruiken!

Het knutselaanbod voor de kinderen is, naast de bekende thema's als Kerst/Pasen of zomer/winter, steeds nieuw en steekt in op nieuwe trends. Heb je wellicht al een armbandje om gehad van de textiel-lintjes? Of heb je je zondagochtend ontbijtje al genuttigd van een selfmade placemat? Of prijkt er bij jou op de vensterbank ook een beeldje van snoeptomaatjesverpakking?

Nog niet? Het is nog niet te laat hoor! De pedagogisch medewerkers blijven de kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen, ook voor de thuisblijvers, dus wie weet zit er ook bij jou een megatrots bso kind aan de keukentafel. En vraag gerust eens door naar wat ze die middag hebben kunnen maken!

